

Åbningen

H





I et berømt citat beskriver Thomas Kuhn den kamp, det er at acceptere et nyt syn på verden:

I videnskaben [...] er der en baggrund af forventninger, hvorfra nyheder kun med besvær træder frem på grund af modstand.⁹

Hvorfor er det så svært for os at ændre holdning? Hvor åben føler du, at du er over for det uventede?



Markus
15,42-16,8



Historisk kontekst

De fleste mennesker mente, at korsfæstelsen satte en stopper for enhver mulighed for, at Jesus kunne være Messias.

For romerne var korsfæstelsen den ultimative fremvisning af svaghed og fiasko. For jøderne var den det endelige bevis på, at Jesus var en gudsbespotter og svindler. Når han døde på sådan en måde, kunne det kun betyde, at han var blevet afvist af Gud selv. En korsfæstet Messias var ikke nogen Messias. Sagen er afsluttet, det var enden på historien.

Selvfølgelig lige bortset fra, at Jesus havde sagt, at det var præcis sådan, tingene ville foregå. Han havde ved flere lejligheder fortalt sine disciple, hvordan han ville blive forrådt og forladt af sine venner, afvist af sit folk og overdraget til at lide og dø i hænderne på romerne. Og han havde også sagt noget andet. Gentagne gange, når han havde forklaret, hvordan Menneskesønnen ville dø, fortsatte han, 'men på den tredje dag står jeg op fra de døde.'

Disse forudsigelser var så utænkelige på den tid, og begivenhederne var så forfærdelige, da de endelig fandt sted, at Jesu ord tilsyneladende var blevet ignoreret og nu var glemt. Det havde ikke givet mening for hans følgere, og derfor gav det dem ingen trøst eller håb.

Ingen forventede det, der nu ville ske.

Læs Markus 15,42-47

⁴²⁻⁴³Alt det her skete om fredagen, dagen før sabbatten. Sent om eftermiddagen tog Josef fra Arimatæa mod til sig, opsøgte Pilatus og bad om at få Jesu lig udleveret. Josef var et anset medlem af det jødiske råd og en mand, som ventede, at Guds rige skulle komme. ⁴⁴Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede skulle være død. Han tilkaldte den officer, som havde haft ansvar for korsfæstelsen, og spurgte ham, om det var rigtigt. ⁴⁵Da officeren bekræftede det, fik Josef lov til at få Jesu lig udleveret. ⁴⁶Først gik han hen og købte et hvidt lagen, hvorefter han fik taget Jesus ned fra korset og svøbt ind i lagenet. Derpå blev liget lagt i en gravhule, som var hugget ud i en klippe, og der blev rullet en stor sten for indgangen. ⁴⁷Maria Magdalene og Maria, Joses' mor, stod og så, hvor Jesus blev lagt.

- 1 Hvilke særlige detaljer fokuserer Markus på her? Hvorfor kan disse detaljer have nogen betydning?

Romerne lod som regel de henrettede fanger blive hængende på korset, så de kunne blive ædt af ådselædere. Der var brug for særlig tilladelse til at få et lig udleveret til begravelse. Men jøderne påbød, at enhver, også kriminelle, skulle begraves den dag, de døde – særligt når det var sabbat næste dag. Siden ingen af Jesu følgere trådte frem, bad en from farisæer, Josef, om tilladelse til selv at begrave Jesus.

- 2 Hvorfor krævede det mod af Josef at gøre det, han gjorde? Hvad antyder dette om de fraværende disciple?

Læs Markus 16,1-3

¹Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria Magdale-
ne og Salome og Maria, Jakobs mor, vellugtende salver til at salve den
døde med. ²Tidligt søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de
ud til gravhulen. ³»Hvem mon vi kan få til at rulle den store sten væk fra
indgangen?« sagde de til hinanden.

- 3 Kvinderne gik hen for at besøge graven så tidligt som muligt. Hvorfor havde de så travlt? Hvad forventede de den morgen?

På trods af Jesu gentagne løfter virker ingen til at forvente, at der skulle ske noget som helst usædvanligt på denne tredje dag. Kvinderne gik derhen og forventede at finde et lig i hurtig forrådnelse lukket inde i en forseglede grav. Peter og de andre mandlige disciple dukkede ikke engang op.

- 4 Hvis du medtænker, hvad du har set og lært om Jesus, ville du så være gået ud for at se, om der var sket noget? Hvorfor/ hvorfor ikke?

- 5 Med Jesu løfter i baghovedet, hvorfor tror du, disciplene var så lukkede over for muligheden for, at han stod op fra de døde?

Læs Markus 16,4-8

⁴Men da de nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven var åben. ⁵De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang, hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækkede, ⁶men han sagde til dem: »Vær ikke bange! Er det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her! Han er genopstået. Se selv: Det var her, han blev lagt. ⁷Men gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple: 'Jesus tager til Galilæa for at mødes med jer dér, sådan som han har sagt jer.'«

⁸Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet.

- 6 Graven var åben! Hvilke tanker kan være gået gennem kvindernes hoveder, da de så stenen, der var rullet væk? Hvordan kan de have forsøgt at få det til at hænge sammen?

»Han er ikke her! Han er genopstået. Se selv: Det var her, han blev lagt.«

Gravene havde en lav indgangstunnel, der ledte til et begravelses-kammer, hvor ligene blev lagt på hylder, der var hugget ind i væggen. Kvinderne ville være nødt til at bukke sig eller kravle for at komme ind i kammeret.

- 7 Ordet, der er oversat 'forskrækkede' beskriver en blanding af frygt, undren, forbløffelse og sorg. Hvad kan det have været ved den unge mands fremtræden, der fremkaldte denne reaktion?
- 8 Tænk over den fremmedes bemærkelsesværdige ord. Hvilken indsigt i situationen giver han udtryk for?

Markus har omhyggeligt navngivet Salome og de to Maria'er som vidner til Jesu død (Markus 15,40), de to Maria'er som vidner til gravlæggelsen (Markus 15,47), og nu alle tre kvinder som vidner om den tomme grav.

- 9 Hvorfor tror du, Markus lægger særlig vægt på øjenvidnerne i disse tre tilfælde? Hvilke alternative forklaringer bliver udelukket derved?

Den stærke afhængighed af kvinders øjenvidneberetninger er meget sigende, da kvinder på den tid (i hvert fald af mænd) blev opfattet som utroværdige, og deres vidnesbyrd blev ikke godtaget i retten.



- 10 Når du medtænker denne baggrund, hvorfor tror du så, at Markus gør sig sådan umage med at navngive disse kvinder som øjenvidner? Hvilke følger kan det have for troværdigheden af Markus' beretning?

De mest troværdige manuskripter ender pludseligt ved Markus 16,8. Nogle mener, at den oprindelige slutning er gået tabt, men hvis Markus virkelig ender evangeliet her, afslutter han med en vigtig pointe. Igen og igen har Jesus fortalt mennesker, at de ikke skulle sige, hvem han er, eller hvad han kan gøre, men ingen kunne tie stille. Nu hører kvinderne endelig ordene 'gå hen ... og sig [det]', men de 'turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet'.

- 11 Man skulle have troet, at kvinderne ville være lykkelige ved tanken om, at de kunne komme til at se Jesus i live. Hvorfor tror du, de var så bange, at de ikke fortalte det videre?
- 12 Hvorfor har Markus måske valgt at slutte sit evangelium på denne dramatiske måde?

Den besked, som kvinderne omsider fik givet videre til de andre (Markus 16,7), genkalder Jesu sidste ord til disciplene: 'I vil alle tage afstand fra mig... Men efter at jeg er genopstået fra de døde, vil jeg gå i forvejen til Galilæa, så vi kan mødes dér' (Markus 14,27-28).

- 13** Beskeden var til 'Peter og de andre disciple'. Hvorfor tror du, Peter blev nævnt specifikt? Hvordan ville du have det med at høre, at denne besked også var tiltænkt dig, hvis du var Peter?

Andre beretninger gør det klart, at kvinderne, disciplene og Peter inden længe kom til at se Jesus ansigt til ansigt. Hen over de næste fem eller seks uger viste Jesus sig for dem og mange andre. Han gik sammen med dem, spiste med dem, trøstede dem og underviste dem. Disse møder var så synlige og konkrete, at ikke en eneste af disse disciple, der førhen var tvivlende og frygtsomme, nogensinde igen benægtede det, de havde oplevet. Deres vidnesbyrd var enslydende: Jesus, han som blev korsfæstet, er i live.

Hvad betyder det for os?

Dette var en vild og kontroversiel påstand dengang, og det er det stadig i dag. Den efterlod kvinderne forvirrede og bange, ude af stand til at finde mening i det, de havde set.

- 14** Hvor svært synes du, det er at finde mening i det, du har hørt om Jesus i Markus' evangelium?

Mange, som Peter, kæmper med at se, hvordan Markus' gode nyheder på nogen måde kunne være tiltænkt sådan nogen som dem.

- 15 Er der noget, der stadig holder dig tilbage fra selv at tage imod de gode nyheder om Jesus?



Har du spørgsmål om opstandelsen?
Gå til kfs.dk/uncovermarkus

Ordliste

- **Salve** – et jødisk begravelsesritual, hvor man salver den døde med olier og duftende urter for at undgå hurtig forrådnelse

Rul din sten væk – en kort video

Se den på kfs.dk/uncovermarkus

